

Het gaat prima met ons. We hebben zin in de aankomende feestdagen. Jij hopelijk ook. Ondanks dat het echte seizoen voorbij is druppelen er nog steeds gasten binnen. We zijn ook al weer druk bezig met volgend jaar. Onze laatste verbouwingen staan gepland vanaf januari, we hebben nieuwe fiets- en wandeltochten uitgezet en een leuke dagtocht in de omgeving met onze gasten. Hieronder weer onze belevenissen van de laatste tijd en onze nieuwtjes.



We lazen eind oktober in de weekkrant op donderdag “*La terre a tremblé dimanche*” Er was de afgelopen zondag een aardbeving geweest. 3,4 op de schaal van Richter, met het epicentrum in Le Perrier ca. 12 km bij ons vandaan. Niks van gemerkt.....Er zitten nu wel hier en daar kleine scheurtjes in de muur, vooral bij de jeu de boules baan. Maar niets ernstigs volgens Stéphane.



De oude oesterboot die we van Didier kregen ligt inmiddels op zijn definitieve plek in onze tuin en zit goed in de verf. We gaan er nog een speciale ijzeren tafel bij zetten, met daarop wat oesterzakken, om het geheel een vleugje *couleur locale* te geven. Een foto volgt (onze camera heeft het begeven en we willen in de uitverkoop nog een nieuwe kopen).



Er is een tweede artikel van Martine geplaatst in het cultureel gastronomisch tijdschrift Bouillon!. De vorige keer ging het over onze kokkelvissende buurman Stéphane en dit keer over onze oestervissende buurman Didier. Zie ook <http://www.bouillonmagazine.nl/inhoudnr17.php>



Buurman Stéphane had al een kleine bok op zijn landje lopen en bedacht in oktober dat een ezel ook wel leuk zou zijn. Echter, hij was de afgelopen maanden steeds maar eens in de twee weken een dag thuis, dus toen bleek dat de bok en de ezel het niet echt goed met elkaar konden vinden, kon Hemko achter de bok aan, omdat deze telkens weer over het hek of over de sloot spong uit angst voor de ezel



We willen graag onze Nederlandse nationaliteit behouden. We mogen dus niet stemmen bij de franse presidentsverkiezingen. Wel bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart. We zijn deze afgelopen week naar de *Mairie* geweest om ons in te schrijven. Paniek alom, we waren de eerste buitenlanders ooit die dit wilden, dus we zijn drie keer terug geweest voordat ze het juiste formulier gevonden hadden.



We hebben op de *Mairie* ook meteen gevraagd naar de Passage du Gois, een nationaal historisch monument. Aan de Passage du Gois mag vanzelfsprekend niets veranderd worden, maar binnenkort ook niet meer aan alle huizen in een straal van 600 meter er omheen. Oef.... wij hebben geluk, de voorgestelde grens loopt op 200 meter van ons huis. We kunnen deze winter dus gewoon aan de slag met klussen.



We willen namelijk het aanzicht voor de oude hooischuur op ons erf nog wat verfraaien. Oude schuren in onze omgeving zijn van donker geverfde houten planken. Heel wat mooier dan de ijzeren platen die er nu op zitten. Ook binnenin willen we graag een *cuisine d'été* maken (zomerkeuken). In januari beginnen we (foto genomen op de dag dat we de sleutel kregen).



De afgelopen tijd hebben we een beetje uitgerust van de zomerdrukke, wat uitstapjes gemaakt en diverse franse vrienden in Bretagne bezocht. Elke dag voelt het eigenlijk net of het weekend is. We zijn onder andere in Pornic gaan wandelen en we zijn naar de Kerstmarkt in de haven van Saint-Gilles-Croix-de-Vie geweest.



We hebben ook een aantal nieuwe fietsroutes en wandeltochten uitgezet. Deze fietsroutes zijn ca 40 km lang en de wandelroutes variëren van 5 km tot 12 km. We hebben in december 2 dagen met storm gehad (100 km/uur), maar de rest van de tijd is het koud (maar niet zo koud als in Nederland) maar zonnig weer, met een strak blauwe hemel. De zonnebril moet dus op met autorijden.....



Buurvrouw Sophie is al een tijdje ziek en kan niet zo goed meehelpen in de haven met de oesters. Op de dagen dat het druk is (1 a 2 dagen per week) helpt Martine dan mee. Een soort bollenpellen, maar dan met oesters. Gewapend met een gigantisch groot mes de oesters van elkaar halen en op maat sorteren.



We kregen deze week een lijvig schrijven in de bus. Wat blijkt; onze huiskamer en keuken zijn openbare ruimtes. Wie er na januari nog een sigaretje opsteekt riskeert een boete van 68 euro. Dat zal Stéphane vast niet leuk vinden, want zijn dagelijkse kopje koffie bij ons smaakt hem 10 keer beter met zijn Gauloise er bij (waarvan hij er zo'n 40 per dag oprookt).



We zijn met Kerst in Nederland bij onze familie, maar tot onze verbazing hebben we heel veel aanvragen gekregen van fransen die met kerst bij ons wilden logeren, en ook zelfs het Kerstdiner met ons wilden nuttigen.



De afgelopen maanden, toen Stéphane en Christine in Normandïe aan het kokkelvissen waren, heeft Christine in haar vrije tijd een schilderij voor ons gemaakt van 1 m x 1 m. Het schilderij is rood met geel, want hij komt in onze gele kamer le Sable te hangen. Zie hierboven het resultaat. Het kokkelvissen in Noord-Frankrijk is voor hen nu over en daarom zal Christine aan Martine schilderles gaan geven deze winter. Martine gaat als tegenprestatie Christine leren e-mailen en internetten.



Met onze integratie gaan het nog steeds prima. Iedere dag staan er weer (onverwacht) mensen op de stoep. Van buurmannen die even hulp nodig hebben tot pingpong maten van Hemko die TomTom software verkeerd gedownload hebben en er niet uitkomen met de Nederlandse helpdesk. Omdat we nu steeds meer mensen bij ons in de buurt kennen willen we volgend jaar onze gasten een dagje `locale bezoeken` aanbieden; samen kokkelvissen op de Gois, dan naar Port de Bec naar de oestercabane van Didier en naar de zoutpannen van Thierry in Bouin; een pingpong maat van Hemko.



We hebben al weer een tijdje lekker de hele dag onze openhaard aan. Ons huis is ook weer in kerstsfeer gebracht. Niet geheel zonder gevaar overigens, want Martine zwierde met haar haar langs een kaars. Een steekvlam van 20 cm was het gevolg, maar we kregen het vuur gelukkig snel weer uit. Vreemd genoeg niets aan haar kapsel te zien, maar we roken nog wel de hele avond het verfijnde



We zijn bezig de website aan te passen met de meest recente details en nieuwe informatie. Voor het eerst zullen we namelijk de Vendee Globe meemaken, een zeilrace om de wereld die elke 4 jaar gehouden wordt en start vanuit Les Sables d'Olonne, 50 km bij ons vandaan. Zie ook <http://www.vendeeglobe.org/en/>

aroma van verschroeid haar ;-)



We horen al weer enkele dagen franse jagers fanatiek schieten. Er moet natuurlijk een lekker stukje wild op het bord verschijnen met de feestdagen. Oesterboeren rijden af en aan om hun voorraden uit zee op te halen voor de kerstverkoop. Oesters of *foie gras* zijn standaard franse voorafjes met de franse Kerstdis.

Hemko heeft alle burens al uitgenodigd voor de EK-voetbalwedstrijden tussen Frankrijk en Nederland in juni. Zijn beamer komt dan goed van pas. Kunnen we mooi grootscherm kijken en we hopen natuurlijk dat de beste zal winnen.....We hebben rond die tijd nog ruimte in onze locaties. Wie boekt er? We kunnen hier nog wel wat Nederlandse supporters gebruiken met al die fransen om ons heen ;-)

Bij deze ben je weer helemaal op de hoogte.



We zouden je heel veel plezier toe willen wensen voor de aankomende feestdagen en al het goeds voor 2008!

Hemko en Martine