

Het is alweer een paar weken herfst, maar we hebben er gelukkig nog niet zo heel veel van gemerkt. Gisteren nog 21C en heerlijk zonnig. Ook het weer voor de komende dagen is goed. We zijn een beetje aan het nazomeren, doen wat kleine klusjes, trekken er op uit en maken plannen voor de verbouwingen deze winter. Hierbij weer wat foto's om je op de hoogte te houden van ons leven aan de Vendée-kust.



We hebben genoten van de afgelopen zomer. We hadden gelukkig heel wat beter weer dan in Nederland, het ging goed met de reserveringen en we ontdekten weer heel wat meer nieuwe leuke plekjes in onze omgeving. Soms door tips van gasten, maar ook door onze eigen tochtjes in de omgeving.

We waren vorige week voor het eerst sinds begin mei (!) weer eens een paar dagen alleen thuis en konden we zowaar voor het eerst sinds maanden ook uitslapen, omdat we geen ontbijt hoefden te verzorgen. Het is echter gedaan met onze rust, want buurman Stéphane is weer terug van zee. Die staat altijd om 6 uur op en komt dan om 8 uur om de koffie bij ons ;-).



We zijn een paar keer met onze burens Didier en Sophie meegeweest naar hun oesterbanken op zee. Op deze foto helpt Hemko Sophie om wilde mosselen van de oesterzakken te



spierpijn de volgende dag. De oesterbanken komen alleen boven water wanneer het eb is. Voor de vloed weer opkwam was er nog snel even tijd om wat schelpen (Chinese hoedjes) te

schrapen. Let goed op zijn mooie sexy zwarte lieslaarzen. Niet zo heel eenvoudig om tot je knieën in het slijk door het water te lopen. We hadden beide behoorlijk



We hebben leuke uitstapjes gemaakt met onze gasten, maar ook met onze burens. Deze foto is van begin september. 's Avonds in St. Jean de Monts met Stéphane, Christine en Eddy onze eerste Aquarium gedronken (XXL-cocktail in een aquarium met een x-aantal rietjes naar keuze).

verzamelen voor de lunch van Sophie, die ze gewoon rauw met wat brood met boter opeet. Oesters vinden we beiden lekker, maar hier konden we toch geen trek in krijgen.



Deze foto van Martine met onze twee buurjongens Fabien en Jeremy is genomen op de watertoren van Apremont, na een bezoek aan het kasteel van Apremont. Net als in Nederland ga je vaak voorbij aan de bezienswaardigheden in je eigen omgeving. Ook de burens waren hier voor het eerst.



Vroeger ging onze buurman Didier met deze boot naar zijn oesterbanken. Hij heeft inmiddels een veel groter aluminium exemplaar. De boot hebben we met Martine haar ouders bij zijn huis geschuurd. Het was even een project om de boot in onze tuin te krijgen, maar met de Manitou van



de buurman van de buurman kwam hij toch over de muur heen. Nu de gaten dichten en verven. Hij wordt net als vroeger zwart van onderen met een witte zijkant en een groene bovenkant. Hemko gaat er banken in maken, zodat we een bar in de tuin hebben om aperitiefjes te drinken voor onze table d'hôte-maaltijden.



Net als in het voorjaar hadden we de afgelopen tijd weer onze familie op bezoek. In september de ouders van Martine en de vader van Hemko met zijn vrouw en volgende week Hemko zijn zusje en daarna Hemko's moeder met haar man. Waren we bij de vorige bezoeken nog druk aan het klussen, nu hadden we eindelijk wat meer tijd om rustig met iedereen bij te praten en wat leuks te doen.



Ook heel wat vrienden van ons kwamen (weer) langs. Heel erg leuk om iedereen weer te zien en bij te praten. Ook volgende week hebben we weer vrienden op bezoek. In het zomerseizoen hebben we helaas een aantal franse feestjes moeten missen, omdat we niet zomaar een nachtje weg kunnen wanneer er gasten zijn. Maar er staan gelukkig ook al weer een paar franse feestjes in de agenda voor deze winter.



We hebben onze studio en de ingang nu helemaal geverfd. Het ziet er mooi uit. Ons volgende verf project waar we aan begonnen zijn is de buitenkant van ons eigen huis.



Nu moeten we het zelf doen, maar deze zomer kregen we een paar dagen in de week hulp van Eddy. Met het opmaken van de bedden, in de tuin en bij de klusprojecten. Veel kans maakte hij als 16-jarige franse vrijgezel overigens niet bij alle Nederlandse dames van zijn leeftijd, die bij ons op vakantie kwamen, want hij was steeds minstens een kop kleiner.



Didier leerde Hemko over oesterkweken en Hemko leerde Didier golfen. Didier sloeg alleen het weiland in, maar Hemko raakte zelfs de muur van de buren aan de overkant, dus toen werd maar besloten om in januari, na het oesterseizoen, eens langs te gaan bij een driving range bij een van de golfbanen in de buurt.



We kregen dit jaar behoorlijk wat gasten die hun fietsen meenamen of die zelfs op de fiets kwamen. Vanaf volgend jaar verhuren we daarom ook fietsen, met name ook omdat er bij ons in de buurt deze winter nog weer een paar fietspaden bij zullen komen.



Deze zomer rukte de brandweer en helicopters behoorlijk wat keren uit. om mensen van de Passage du Gois te halen, die er gestrand waren bij opkomende vloed. Een moment was zelfs onze weg afgesloten. Twee getuigen hadden gezien dat twee auto's door de stroming meegevoerd waren. Toen het opnieuw eb werd, was er echter niets te vinden en bleek het loos alarm te zijn



Via de zwager van Stéphane konden wij een mooie voorraad droog eikenhout kopen voor onze openhaard. We verheugden ons er enerzijds weer op om met een boek of film voor de openhaard te zitten, maar aan de andere kant mag het mooie weer nog wel even blijven. Vooral ook omdat we tot midden november nog reserveringen hebben.

Ook met de reserveringen voor 2008 gaat het heel goed. Onze ene vakantiewoning is op een week na namelijk voor heel juli en augustus al vol en met de andere vakantiewoning gaat het dezelfde kant op. Wie dus volgend jaar graag wil komen, zal snel moeten beslissen.....Veel startende bedrijven halen het ondanks alle inzet het eerste jaar niet. We zijn er dan ook trots op dat het goed gaat met onze Chambres d'hôtes en dat we ook goed geïntegreerd zijn in onze

omgeving, want emigreren is vanzelfsprekend nog een extra opstakel bij het starten van een bedrijf.

Elke dag is hier weer anders. Ook staan er nog steeds vrienden en bekenden zomaar aan de deur. Erg leuk. Met Kerst zijn we weer in Nederland. Moeten we nog iets meenemen?!?

Hartelijke groeten,

Hemko en Martine

Au Passage du Gois - B&B et Gîtes
Hemko Bruinsel & Martine Hoogschagen
Le Ménières, 85230 Beauvoir-sur-Mer, France
FR portable 06-66 17 67 36
NL mobiel 06-444 32 403
info@aucharmantlogis.com www.aupassagedugois.com