

We zijn nu 5 weken verder, sinds we de sleutel hebben gekregen van ons franse huis in Beauvoir-sur-Mer aan de Vendeekust. We zijn inmiddels ook 178 vuilniszakken verder, evenals 225 kg sierpleister op de muren en meer dan 12.000 mozaïek tegels in de badkamer. Wie graag naar het TV-programma's als "Het Roer om" kijkt had de afgelopen weken vast met veel plezier bij ons rondgelopen, want er is genoeg te beleven geweest..... Zaken die de eigenaren "vergeten" waren te vertellen, een flinke plensbui die een lekkage aan het licht bracht, de nieuwe keuken in de vakantiewoning konden we er meteen weer uitslopen, want hij zakte van ellende in elkaar. Als gevraagd werd de hooischuur leeg opgeleverd, maar dan hadden de vorige eigenaren wel al het overgebleven hooi in de kippenren en achterin de tuin gegooid, terwijl daar al genoeg rotzooi lag enzovoort.

We hebben heel hard gewerkt om alle rommel op te ruimen en om de vakantiewoning klaar te maken. We zijn soms tot diep in de nacht doorgegaan. Gelukkig kregen we hulp van Hemko zijn moeder en haar man Hans, evenals Hemko zijn vader en zijn vrouw Antoinette met haar zus Mery. Ook werden wij een heel project voor diverse burens (wanneer het vloed is hebben zij zeeën van tijd), die spontaan kwamen helpen met o.a. tegelen en het ophangen van de schotel. Met onze integratie gaat het dus prima. Met onze boekingen ook tot onze aangename verrassing. Heel veel familie en vrienden boekten een vakantie bij ons (en zelfs al voor 2007). We hebben dit jaar nu alleen nog maar wat ruimte eind augustus en een beetje in september en oktober.

Binnenkort foto's en verhalen over ons nieuwe franse leven op onze website www.aupassage.dugois.com. Nu alvast wat foto's met bijschrift. Veel leesplezier toegewenst,

Hemko en Martine

Het begin; opruimen van de tuin en immens hoog onkruid weg halen



Na 3 dagen hadden we al een enorme hoge berg met afval uit de tuin en alles wat Hemko had gesloopt. We zijn met een gehuurde bus en kiepwagen heel veel keren naar de vuilstortplaats toe geweest.



De eigenaren hadden, naar het ons leek, sinds het tekenen van het voorlopig koopcontract het huis niet meer schoongemaakt, de planten in de tuin geen water meer gegeven en geen gras meer gemaaid. Een leuke uitdaging.....

Vervolgens het klaar maken van de vakantiewoning voor de eerste gasten



Er is veel gedaan in korte tijd. Buiten zijn de luiken blauw geschilderd. Het onkruid is weggehaald, evenals het scheve hek.



Het is nu heerlijk vertoeven in de zon op de nieuwe houten tuinmeubelen.

Een kijkje binnen in de vakantiewoning tijdens het werk en toen we klaar waren



De huiskamer de eerste week



De huiskamer toen we klaar waren



De nieuwe keuken met vaatwasser, wasmachine, koelkast, oven en magnetron en natuurlijk een lekker grote keukentafel.



De mooie houten balken springen er nu uit, na een speciale houtbehandeling, een straalborstel en heel veel potten beits.



De badkamer sprankelt door de blauwe en witte mozaïek tegels en is een ware balzaal door de ruimte.



Onze eerste gasten hebben heerlijk geslapen in de mooie slaapkamer. Deze week komt er nog passende kunst in de vakantiewoning te hangen.

We hebben nu voor het eerst meegemaakt dat een auto strandde op de Passage du Gois



De Passage du Gois is anderhalf uur voor en na eb toegankelijk. Sommigen doen een controle of dit echt wel klopt en proberen later nog over te steken.



In dit geval konden de 5 inzittenden in een reddingspaal klimmen, maar de auto kan naar de sloop door het zoute water. Niet de uitgerukte politie en brandweer, maar een visserboot zette ze weer aan land.

En verder nog



Het is een ware dierentuin rond ons huis. Dat kan ook niet anders wanneer je in een vogelreservaat woont. Buiten heel veel diverse vogels, onder andere een uil die elke avond rond half 11 te voorschijn komt, vliegen er ook elke avond hele zwermen vleermuizen onze schuur in, zitten er heel veel verschillende hagedisjes in de tuin en werden er in de eerste week 4 jonge katjes in de tuin geboren.

Elke avond weer staren wij moe maar voldaan naar de zon die achter de dijk in zee onder gaat. Voorlopig nog geen rust voor ons. Over ruim een week moet onze eerste B&B kamer klaar zijn en begin september de tweede kamer. We voelen ons al geweldig thuis in ons huis en zijn heerlijk aan het klussen. We vragen klusadvies aan de postbode en de buurman en zien ons huis en de tuin steeds mooier worden. Een goed gevoel.

Dank aan Don en Wendy, onze eerste gasten, voor o.a. de foto's van de reddingsactie en de ondergaande zon. Binnenkort staan er meer foto's van de kamers op onze website www.aupassagedugois.com, evenals een nieuwe nieuwsbrief.

Hartelijke groeten,

Hemko en Martine